

Söndagen den 2 december
Adventsgudstjänst, "Ett nådens år", Micael Nilsson.

Söndagen den 9 december
Gudstjänst med nattvard, andra advent, "Guds rike är nära", Micael Nilsson.

Söndagen den 16 december
Gudstjänst, tredje advent, "Bana väg för Herren", Elisabeth Madsen.

Söndagen den 23 december
Gudstjänst, fjärde advent, "Herrens moder", Micael Nilsson.

Juldagen den 25 december
Julotta, kl. 08.00, Elisabeth Madsen.

Söndagen den 30 december
Gudstjänst inför ett nytt år, Micael Nilsson.

EN TIMME BIBEL

Terminens tema: Påfartssträckor.

Vi hamnar på sidan av ibland, kör kanske vilse eller rent av i diket. På frågan vad jag egentligen tror på har jag någon gång svarat: - Jag tror på att få börja om. Det tycker jag nämligen att kristen tro handlar om. Det ska också terminens En Timme Bibel få handla om; d.v.s. om nya påfartssträckor in i glädjen igen.

Onsdag den 19 september kl. 19.00
Påfartssträcka 1: Förbittras eller förbättras?
Om att ta emot och ge förlåtelse.

Onsdagen den 24 oktober kl. 19.00
Påfartssträcka 2: Kasta inte yxan i sjön! (Någon kan få den i foten!)

Onsdagen den 21 november kl. 19.00
Påfartssträcka 3: Vägen tillbaka till framtiden.
Om framtidstro och tjänarglädje



Bilda

FÖRSAMLINGSHELG

Lördagen den 29 september, på Nimbus Öckerö

Tema: "Ett nådens år från Herren"

- *Vågar man tro på framtiden? Vågar man tro på nya chanser, ny nåd och verklig upprättelse.* Tabernaklets församlingsråd inbjuder till gemenskapsdag på vackra Nimbus, Öckerö. Dagen står på fyra B:n: Bibel, bön, bröd och bus. Välkommen med!



Höstens gudstjänster i Tabernaklet, Göteborg



ÖVER EN GOD KOPP KAFFE

Bibeln kittlar fantasin. Den är full av förunderliga historier. Och så, förstås, alla dessa människor. På ett sätt är Bibeln ett enda långt persongalleri med berättelser om människor som på många sätt liknar oss; människor som fick sin beskärda del av både sorg och glädje, Men där mitt i deras livs levande (och ibland rätt krångliga) liv fanns också Gud.

Tänk om det hade varit möjligt att få träffa dem över en enkel kopp kaffe. Då hade det funnits ett och annat att fråga om. Inte sant? Den här hösten i Tabernaklet ska du få möta några av dem. Det kommer att bli intressant. Men det kommer också att bli hoppingivande. För det är hoppingivande att Gud stämmer möte med vanliga människor; med människor som du och jag.

Varmt välkommen!

GUDSTJÄNSTER

och en del annat, i Tabernaklet, Göteborg
Söndagens gudstjänster hålls kl. 11.00.

Söndagen den 2 september

Missionsgudstjänst med nattvardsfirande, besök av Christian och Lisette Gabre, Sydostasien.

Söndagen den 9 september

Gudstjänst. Möt Simson. Vi frågar: - Vad gör man när kraften tycks ha försvunnit och när det verkar som om alla stora och underbara upplevelser hör gårdagen till? En predikan om att hitta rätt igen, Micael Nilsson.

Söndag 16 september

Gudstjänst. Möt Hagar. Vi frågar: - Hur orkar man leva vidare efter att ha blivit bortstött?
Livet rymmer besvikelser, för alla människor. En av de största är när vi blir utstötta... bortvalda. Detta var Bibelns Hagar med om. Men Gud fanns hos henne och hjälpte henne, Elisabeth Madsen.

Söndagen den 23 september

Gudstjänst. Möt Tomas. Vi frågar: - Hur var det att stå där ensam med sina tvivel, när alla andra trodde?
Om hur Gud möter oss i våra tvivel, och om att vi kanske inte är så ensamma som vi tror, Örjan Landgren.

Söndagen den 30 september

Gudstjänst. Möt Timotheos. Vi frågar: Varför slocknar man ibland? En predikan om att "blåsa liv" i sina "nådegåvor", Micael Nilsson.

Söndagen den 7 oktober

Gudstjänst med nattvardsfirande. Möt Marta och Maria. Vi frågar: Vad hände med vår tro när det verkade som att Jesus kom för sent?
Marta och Maria förlorade sin bror. I sorgen är det ibland svårt att orka avlägga de stora bekännelserna. Även om Gud är nära orkar vi kanske inte se det. Så vad gör man när sorgen skymmer sikten?

Söndagen den 14 oktober

Gudstjänst tillsammans med Trappa ner.

Möt Petrus. Vi frågar: - Hur kan man resa sig igen, när man svikit både Gud, sina vänner och sig själv? Finns det ett liv bortom misslyckandet? Hur kan man låta bli att fastna i besvikelsen över sig själv? En predikan om nystart och upprättelse, Roland Hellsten.

Söndagen den 21 oktober

Familjegudstjänst

Söndagen den 28 oktober

Gudstjänst. Möt Paulus. Vi frågar: - Hur var det att möta Gud och tvingas upptäcka att du haft fel? En predikan om att våga vara ärlig inför Gud, och om att Guds väg med oss är bättre än något vi själva skulle kunna ha kommit på, Micael Nilsson.

Söndagen den 4 november

Gudstjänst med nattvardsfirande. Möt Lasaros. Vi frågar: - Hur var det att vara död? En predikan om att leva och dö med ett framtidshopp, Micael Nilsson, nattvard.

Söndagen den 11 november

Gudstjänst. Möt David. Vi frågar: - Vad tänkte och kände du egentligen när du såg Goliat? Om en liten människas upptäckt av en stor Gud, Elisabeth Madsen.

Lördag den 17 - Söndagen den 18 november, själavårdshelg med Birgitta Sjöström Aasa. "Hur ska bränt barn våga brinna igen?" Vi är många som söker efter en påfartssträcka in i livet och glädjen. Krisen har tusen ansikten: utbrändhet, svek och besvikelser, maktmissbruk och övergrepp, överhettade församlingsmiljöer... eller iskalla. Hur ska den brände våga brinna en gång till? **Söndag den 18 november, Gudstjänst**, Birgitta Sjöström Aasa.

Söndagen den 25 november

Gudstjänst. Möt Moses. Vi frågar: - Blev du inte besviken när du själv aldrig fick komma in i det land dit du hade lett andra? Hur hanterar man sådant? Om att se sin uppgift i ett längre perspektiv, och om att Gud alltid belönar trohet, i sin egen tid, Micael Nilsson.