

Söndag 17/6, 11.00 Gudstjänst, **"Varför ska Jesus komma tillbaka?"**, Micael Nilsson

Text: Joh 14:3

Tema: Efter sin uppståndelse gör Jesus himmelfärd. Jesu himmelfärd är en tronbestigning. Han lämnar tronen, och platsen vid Guds högra sida, för att bli människa, Fil 2:5-11. Men efter sin uppståndelse får Jesus tillbaka sin plats hos Fadern igen, men... det är inte slutet på historien. Det kristna hoppet bärs av ett löfte om att Jesus en dag ska komma tillbaka. Men varför? Vad har Jesus att göra på jorden en gång till? Varför ska han komma tillbaka?

FÖRSAMLINGSDAG

Nimbus, Öckerö, lördag 5 maj

Tema: "Platsen vid hans fötter"
Hur lär vi oss att lyssna till Jesus (och till varandra)?

FÖR DEN SOM VILL HA MER

"MER". En onsdag i månaden inbjuder vi dig som vill ha mer till bön kl. 18.00, kanske till kurskväll eller En timme Bibel kl. 19.00. Kom som du är och när du kan och stanna så länge du vill.

EN TIMME BIBEL

Onsdag 28/3, 19.00, "Jesus, Judarnas konung", Micael Nilsson.

En kväll omkring den historiska bakgrunden för evangeliet. Vad vet vi egentligen om Jesus och hans tid? Vilka grunddokument finns det för berättelsen? Kan vi tro på dem? Hur såg "Jesu tid" ut? Hur var det att vara barn i staden Nasaret år 10 e.Kr.? Och vad betyder egentligen texten ovanför korset som förkunnar att Jesus är "judarnas konung"?

Onsdag 25/4, 19.00 "Hur följer man Jesus?", Micael Nilsson.

Kristen, efterföljare, lärjunge... Orden uttrycker inte olika nivåer. De betyder alla samma sak. En kristen är en som följer Jesus och lär sig av honom. Någon annan kristendom finns inte. Men hur gör man det? Hur vet man vart Jesus leder, och hur följer man honom?

Onsdag 23/5, 19.00 "Den befriande relationen", Micael Nilsson.

- Följ mig, säger Jesus, med betoning på ordet *mig*. D.v.s. Jesus är vår riktning. Kristen tro är att lära känna honom. Utan en relation till Jesus är tron något annat, längtan... sökande... Kristen tro är det i alla fall inte. Den kristna grundupptäckten är upptäckten av att vara personligt eftersökt och älskad av Jesus. Och den är hur befriande som helst!



TILLBAKA TILL JESUS

Jag vet inte vad som är mest anmärkningsvärt, att Jesus överlevde kors och grav (dog och uppstod) eller att han överlevt kyrkan. I evangelierna konstaterar hans omgivning att "allt han har gjort är bra". Allt som har gjorts i hans namn är dessvärre inte lika bra. Kyrkans maktkamp och maktmissbruk kastar en mörk skugga över historien. Ändå fortsätter Jesus att träda ut ur skuggorna och att ge hopp till miljoner människor, "vit och gul och röd och svart", analfabeter, professorer och vanligt folk, barn, unga och gamla, i små afrikanska byar, i Asiens mångmiljonstäder och t.o.m. uppe i kalla Norden. Överallt finns de som är beredda att sätta heder och ära på att de mött honom personligen.

Kan man tro på sådant? Om Bibelns författare har rätt behöver åtminstone ingen tro på någon annans tro, Hebr 13:8: "Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet." I klartext lever Jesus och mår väl. Han finns i Himlen men också här, hos oss, mitt i allt, genom den helige Ande. Aposteln Paulus skriver därför, 1 Kor 15:8: "Allra sist visade han sig också för mig..." Med andra ord menar Bibeln att det är fullt möjligt att få möta Jesus och att lära känna honom. Under ett antal gudstjänster och studiekvällar vill vi därför inbjuda till vad vi ber om ska bli ett personligt möte med Jesus; ett möte mellan Jesus och oss, *där* vi är och *som* vi är. Vi vill veta mer. Vem är han? Vad har han gjort? Vad gör han nu för tiden? Vad är det att följa honom? Och en massa annat. **Varmt välkommen** att följa med på denna upptäcktsresa in mot den kristna trons centrum.

Söndag 1/4, 11.00 Påskgudstjänst, **"Har Jesus verkligen uppstått, och vad betyder i så fall det för oss?"**, Micael Nilsson.

Text: Mark 16:1-8

Tema: Paulus sätter allt på spel, 1 Kor 15: "om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro." Han menar att allt står och faller med Jesu uppståndelse. Antingen har inte Jesus uppstått och då är den kristna tron inget annat än en vacker dröm. Eller så har Jesus uppstått, vilket i så fall betyder att han är den han sa sig vara, Guds son och vårt enda hopp. Den springande frågan blir alltså: Hur vet man detta? Hur vet man om Jesus uppstått eller inte? Kan en modern, kritisk tänkande människa verkligen tro på Jesu uppståndelse? Och om svaret nu blir "ja", vad gör vi i så fall med det?

Söndag 8/4, 11.00 Gudstjänst, **"Vem var Jesus?"**, Micael Nilsson.

Text: Matt 16:13-20

Tema: - Vem säger ni att jag är? frågar Jesus. Ingen fråga är viktigare för kristen tro. Varför? Jo, för att svaret på den frågan kommer att påverka så många andra frågor också. Man kan t.o.m. säga att kristen tro är det Jesus är. Våra svar på vem Jesus är (och lär) kommer att påverka hur vi ser på livet, vad vi väljer att prioritera och om vi kommer att finna vila i vår tro eller inte. Dessutom är den personligt ställd. Jesus vill veta, inte bara vad vår kyrka tror, utan också vad vi själva har att säga i frågan.

Söndagen 15/4, 11.00 Gudstjänst, Olof Edsinger, Svenska Evangeliska Alliansen.

Söndag 22/4, 11.00 Gudstjänst, **"Hur levde Jesus?"**, Elisabeth Madsen.

Text: Luk 9:57-58

Tema: - Jag vill följa dig, säger en man till Jesus. - Så bra, svarar Jesus och inbjuder mannen till en introduktionskurs i kristen tro... eller... inte alls. Nej, Jesus berättar istället att han inte har någonstans att sova! Varför? Kanske för att vi ofta gärna vill följa Jesus så länge vi har något att själva tjäna på det. Men om nu Jesus säger "följ mig" så betyder det att vi ska följa honom genom att ta efter det sätt han levde på. Kanske frågar han därför med sitt påpekande om att han inte har någon sovplats om mannen verkligen är beredd att lämna sin bekvämlighet för att bli en lärjunge. Så... hur levde Jesus?

Söndagen 29/4, 11.00 Gudstjänst, **"Varför kom Jesus?"**, Micael Nilsson.

Text: Matt 9:13

Tema: Sök i ett bibelprogram på orden "jag har kommit" eller "jag har inte kommit" och du kommer att få många träffar. Jesus talar ofta om varför han kommit, liksom om vad han inte kommit för att göra. Ett av de uttalanden som måste ha förvånat hans lyssnare mest är väl detta: "Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Vad menar han med det?

Söndag 6/5, 11.00 Gudstjänst, tema: **"Vad bad Jesus om?"**, Micael Nilsson.

Text: Joh 17

Tema: Bön är ett mysterium. Hur kan Gud höra alla människors böner? Hur orkar han ens bry sig? Och varför ska vi alls be om Gud redan vet allt?

Jesus visar väg in i bönevrån. För Jesus bad. Ofta. Och hans böner ger oss en märklig insyn i hans gudsrelation. Det är intressant att studera Jesu böner. Och det är fint att få be med honom i de böner han bad.

Söndag 13/5, 11.00 Gudstjänst, **"Hur såg människor på Jesus?"**, Elisabeth Madsen.

Text: Joh 7:40-52

Tema: - Man kan fortfarande höra de upprörda rösterna när man läser texten. "Så blev hopen oenig om honom", skriver Johannes. Oenig om vem han var och vad man skulle göra med honom. Och så har det förblivit. Jesus fortsätter att beröra. Varje gång man försökt tysta ner honom har han begärt replik. Varje gång man försökt begrava honom har han uppstått igen. Och så fortsätter Jesus att vara den person i historien som haft störst påverkan på människor och nationer. Vad är det egentligen med honom som berör oss så djupt?

Söndag 20/5, 11.00 Pingstgudstjänst, **"Den helige Ande"**, Micael Nilsson.

Text: Apg 2:1-18

Tema: Pingstdagens möte med Guds Ande förändrade lärjungarnas liv. Anden bröt in i det stängda rummet, bröt isolering och tungsinne och fyllde rädda lärjungar med frimodighet och glädje. Kan det ske igen?

Söndag 27/5, 11.00 Gudstjänst, **"Vad gjorde Jesus?"**

Text: Mark 7:37

Tema: "Allt han gjort är bra..." Folket i Sidon har inget ont att säga om Jesus.

Hans gärningar talade för sig själv. Allt han gjorde lyfte människor och förvandlade liv. Men vad gjorde han då? Låt oss ta reda på det.

Söndag 3/6, 11.00 Gudstjänst, **"Vad gör Jesus nu för tiden?"**, Micael Nilsson.

Text: Rom 8:33-34

Tema: "Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sen vi sågs." OK... Tomas Ledins sångtext hör väl inte till de bråddjupa precis... men ändå, den fungerar. Och den fungerar dessutom som beskrivning av vissa människors gudsrelation. Vad gör Gud nu för tiden? Varför hör han inte av sig? Bibeln svarar att Jesus visst hör av sig. Frågan är vem som lyssnar. Dessutom talar den om att Jesus är verksam i vår tid. I Himlen och på jorden. Men vad gör han då?

Söndag 10/6, 11.00 Gudstjänst, **"Jesus, vad vill han oss egentligen?"**, Elisabeth Madsen.

Text: Upp 3:20

Tema: Någon bultar på din dörr. Kanske blir du glad. Kanske känner du dig ensam och ser fram mot ett besök. Eller kanske blir du störd mitt i ett arbete. Bultningarna avbryter dig, irriterar... Jesus bultar på din dörr. Vilken tanke! Tänk om Jesus en dag skulle komma på besök... hem till dig. Skulle du bli glad? Skulle du bli störd? Så säger Bibeln att det är. Jesus bultar på dörren. Men varför? Vad vill han oss egentligen?

